

LOFTERUDS NEDSLAG

# Storåbränna



För tjugo år sedan var jag i Storåbränna för första gången i mitt liv. Anledningen var att få lite kunskaper inför att skriva det åttonde häftet i serien ”Sevärt i Krokoms kommun”. Besöket gjorde stort intryck.

I Storåbränna fanns framåtanda, samhörighet och idéer. Två bröder, Fritjof och Helge Jansson, blev förgrundsgestalter genom sina engagemang för ett kraftverk som byggdes redan 1921 och var i drift i femtio år. Så var det jämt-hundsintresset som faktiskt var med och räddade hundrasen. Detta i samarbete med Aksel Lindström och konstnären Lindorm Liljefors.

Ett annat resultat av samarbetet var den magnifika oljemålningen till den då på 1950-talet nybyggda bygdegården. Lindorm Liljefors arvode var kostnaderna för duk och färg. Idag är tavlan värd en förmögenhet.

Detta var starka upplevelser av Storåbränna från 1950-1990-tal. Hur är läget idag? Byn har ju inte det allra centralaste läget i kommunen och man kan befara svårigheter. Tvärtom, här finns företaganda som inte väjer för svårigheter.

Ett bra exempel är att få träffa Berne Brenje i Big River Camps stora matsal. Berne startade för sju år sedan och har i stort sett med egna idéer, egna händer och obändig tro på sig själv och sin känsla åstadkommit denna gedigna centrumanläggning, sju mindre stugor, grillkåta och en affär med kläder och utrustning för friluftsliv. Dessutom cirka trettio skottrar för uthyrning. Dessa körs till hugade hyrare på många mils avstånd. Dessutom har Berne ansvar för jakt och uthyrning av många stugor i Lakavattnet. Tala om att vara aktiv! Företaget har tre anställda och har i stort sett fullbelagt i campingen, tack vare aktiviteter för gäster från företag och föreningar. Önskemål om

”I dag är tavlan värd en förmögenhet”

prickskytte, skoterlektioner för kvinnor, enkel grillning under en skotertur organiseras efter önskemål. Plus jakter på björn, älg, skogsfågel.

Att bo avsides är säkert en tillgång för Big River Camp. Här är riktiga vildmarksmiljöer nära. Tvärtom borde det vara för skoterföretaget i byn. Men så är det inte. Sedan många år har skoterförsäljning och reparationer varit en framgångssaga. Ingenting är omöjligt att reparera och reparationerna har skapat ett gediget rykte om kunnighet och färdighet utöver det vanliga. Därför är människor villiga att göra resan till Storåbränna för att få skotern servad. Och kniper det med reservdelar för gamla skottrar kan reparatörerna tillverka dem. Fyra årsarbeten, minst, har skoterfirman skapat. Självklart finns andra företag i byn även om de ännu inte vuxit sig stora.

Idag har Storåbränna cirka 70 invånare och av dem är 24 barn under 14 år! Och det är i stort sett byns egna invånare som skapat folkningen. Skolgången ordnas i Laxsjö och när det gäller högstadiet i Föllinge. Förvånansvärt få människor har flyttat in i byn, det är alltså i stort sett de ursprungliga byborna som förökat sig.

För att byns äldre inte ska behöva flytta från byn har byborna kämpat för att själva få bygga byns eget äldreboende. Och med gemensamma krafter har det gått att ordna. För närvarande bor endast tre äldre på Storågården och där finns plats för tre till.

*Kurt Loftnerud*

## Skoter i fokus

Storåbränna ligger vid vägs ände på gränsen till Hotagens naturreservat.

Sedan många år har skoterföretaget i byn varit en framgångssaga. Hit kör skoteråkare från när och fjärran för att få sin skoter servad.

Storåbränna har under senare tid gjort sig känd som ett skotereldorado.

## Det visste du inte om Storåbränna

- Storån avvattnar stora delar av Hotagsfjällen. I Hammerdal byter Storån namn till Ammerån.
- Storåbränna grundades år 1783 av nybyggare från grannbyarna.
- Bränna betyder svedja. Vid nybyggen svedjade man för att få bort ris och sly, alltså början till att skapa nya åkrar.
- Storån blir på engelska Big River.
- Bland nya företag i Storåbränna finns ett med hantverksverksamhet.